

Allmänna frågor.

1. Vilken tid gäller skildringen? Hade kalkbrytningen upphört numera?

2. Bedrev man kalkstensbrytning på hela Ormsö, eller hvar fanns lämpliga stenlager? Var alla lager i berget lika goda? Var kalkbrytningen vanlig av gammalt? Hade näringen gått "i arv" från far till son?

3. Hvilka byar och hvilka personer var särskilt bekanta för sådant arbete? Hvilka deltog i arbetet: endast män? både män och kvinnor? även barn och halvvuxna? Hvilka olika uppgifter hade de i så fall?

4. Hur räckte arbetskraften till för både kalkbrytning, jordbruk och fiske förutom herrgårdsarbetet?

5. Märktes det någon skillnad för dem som bedrev kalkbrytning? Hur pass mycket berodde deras utkomst av kalkbrytningen: betydde den mer för dem än jordbruket gjorde? Hade de t ex mer av penninghushållning: drevo de lika mycket jordbruk som vanliga bönder? köpte de mera av vissa varor, som andra kunde tillverka själva? hade de råd till ett el annat som eljes inte hvar man kunde kosta på sig? Eller var det särskilt fattigt folk?

6. Hade herrgården något att säga till om i fråga om kalkbrytningen? Ägde byarna kalkbrotten eller fanns det enskilda bönder som ägde sådana?

7. Hvarifrån fick man veden? Pris? Hurdan ved: värkesslag, längd, klyvning, grovlek? Benämning? Bränsle att tända med? Benämning?

Själva arbetet.

8. Hvilka tider på året pågick brytningen? Höll man på dagen i sträck? När gick man ut, när hvilade man, när gick man hem? Arbetade man i ur och skur? Fanns det några hyddor att krypa in i vid arbetsplatsen? I så fall: utseende? benämning?

9. Hvilka redskap hade man: utseende, storlek (rita; hvart och ett på sitt blad), benämning, användning?

10. Hur bar man sig åt med att bryta sten? Beskriv ingående.

Hur pass mycket bröt man upp i hvarje omgång? Hur sorterades stenen: efter grovlek? efter godhet? Benämningar?

11. Fanns kalkugnen (dess benämning?) alldeles i närheten? Hur var den byggd? Storlek? vidd och höjd? Delar? Rita dels en grundplan, dels en bild från eldstadssidan, dels en från instaplingsidan (om man skilde på dessa; ett blad för hvar bild)? Lades veden in först? Hur lades den? Hur staplades stenen in? Hur kallas det att stapla in stenen? Hur hindrade man stenmassan från att rasa, medan det brann? Hur gjorde man draghål: i botten? högre upp? Benämningar?

12. Hur och hvar och hur dags tände man? Skulle man t ex gå vissa hvarv runt (medsols? motsols?), innan man tände? Hvem skötte om detta? Hur hette det att tända? Hur länge skulle det sen brinna? Måste man fylla på med ved? Hur kunde man se, att elden hade rätt styrka, och hur såg man att det var färdigt?

13. När kunde man börja riva ut den brända stenen? Hur kallas det att riva ut, och hur kallas den brända stenen? Var all sten lika värdefull efter bränningen? Namn på olika slag? Namn på det odugliga? Hvert kastades avfallet? Hur kallades högen? Slog man sönder det dugliga materialet i smärre stycken?

14. Var ugnen duglig att sedan användas om igen, eller måste den byggas om? Helt eller bara invändigt?

15. Fick man föra den brända kalken långt från ugnen? Hur forslade man den? Hur kallades fordonet och hur mycket rymde det? Förvarade man kalken släckt eller osläckt? Packades den i tunnor eller annat? Hur förvarade man den: i särskilt hus? Benämning? Utseende?

Kalkens användning, behandling och försäljning.

16. Brände man mera för eget behov än för avsalu? Hvertill användes kalken för den egna gårdens behov? Beskriv noga hur man rörde till olika slags kalkbruk. Sålde man till grannar? till andra byar? till andra orter i Estland? utom Estland? På egen båt eller på andras? På herrgårdens?

17. Hvilka tider förde man kalken från Ormsö och hur bar man sig åt: hur fördes den till stranden? hur fick man den ut till farkosterna? hur inlastades den, och hvar lades den ombord?

18. Berätta om seglatser, när man for längre bort och sålde kalk. Hur många personer ombord? Hur lång tid kunde färderna ta? Hvilka personer eller affärer sålde man till? Hur länge kunde man ligga i främmande hamn? Hur uppehöll man sig då: sovkvarter, matförråd, matlagning? Blev man väl bemött? Hur? Namn på hyggligt folk. Exempel på ogint folk och otrevliga händelser.

19. Brukade man göra uppköp i främmande hamn? I så fall: hvad köpte man? Köpte man varor åt hemmavarande i grannskapet?

20. Kunde man få last för återresan? I så fall hvad? Seglade man alltid direkt hem, eller kunde man segla för att göra uppköp i t ex Reval för egen el andras räkning? För handelsmän i hemorten?

21. Berätta om hemkomsten, om mottagandet, om gåvor till de hemmavarande, gamla och unga, om hemförda nyttiga varor, om fullgjorda ärenden för grannar och om ersättningen för budsändningen.

22. Hur delades man om förtjänsten? Hvilka skulle ha andelar? Fick alla lika? Skulle herrgården ha någon andel?

23. Kunde man göra flera resor samma sommar med en och samma båt? När slutade man som senast på hösten?